

ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΜΕΤΑΞΕΑ



3 Η Κοιμισμένη Βασιλοπούλα
Τραγουδάκια 3

ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΝΑΣ

ΣΕ ΔΙΣΚΟΥΣ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ



Η ΚΟΙΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΑ

Μιά φορά κι έναν καιρό, στα χρόνια τῶν παραμυθιῶν, ζοῦσε ἕνας βασιλιάς καὶ μιὰ βασίλισσα καὶ εἶχαν κόρη τους τὴν πιὸ ὀμορφη βασιλοπούλα τοῦ κόσμου. Καὶ δὲν ἦταν μόνο ὀμορφη, μὰ ἦταν καὶ καλὴ κι εὐγενικιά.

Ὅλη μέρα τριγύριζε εὐτυχισμένη στὸ περιβόλι καὶ ξένοιαστη τραγουδοῦσε.

Μιά μέρα ὅμως, ἐκεῖ πού μάζευε λουλούδια, ἔκανε νὰ κόψη ἕνα τριαντάφυλλο καὶ ἕνα ἀγκάδι τῆς τρύπησε τὸ δάχτυλο, μὰ τόσο βαθιά πού μόνο ἕνα «Ἄχ» ἔκανε καὶ ἀμέσως ἡ πριγκίπισσα λιγοθύμισε. Ἄναστατώθηκαν ὅλοι στὸ παλάτι. Ἐτρεξε ἡ Βασίλισσα κοντά της καὶ ὁ Βασιλιάς ἔδωσε διαταγὴ ναρδοῦν ὅλοι οἱ γιατροὶ τοῦ παλατιοῦ νὰ δοῦν τὴ μονάκριβὴ του κόρη. Κανείς ὅμως δὲν κατάλαβε τί εἶχε γίνει καὶ κανείς δὲν μπόρεσε νὰ κάνη καλὰ τὴ βασι-





λοπούλα και νά τήν ξυπνήση.
Κανείς δέν μπόρεσε νά τή
γιατρέψη.

Ἡ μικρή πριγκίπισσα ἔ-
μεινε μέ τὰ μάτια κλειστά.
Τότε τήν ξάπλωσαν σ' ἓνα
λουλουδένιο κρεβάτι και
πάνω σ' αὐτό κοιμήθηκε
χρόνια και χρόνια.

Κάποτε, ἔφτασε στό παλάτι
ἀπό μιὰ μακρινή πολιτεία
ἓνα γενναῖο παλικάρι, πού
εἶχε βάλει σκοπό στή ζωή
του νά κάνη μόνο τὸ καλὸ
και νά βοηθᾷ τοὺς δυστυχι-
σμένους και τοὺς ἀδύνατους.
Ὁ βασιλιάς τὸ καλοδέχτηκε,
τὸ κράτησε στό τραπέζι του



ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙΑ

ΧΕΙΜΩΝΑΣ

Οὐ, οὐ, πῶς φυσᾷ,
βρέχει δυνατά,
τὰ πουλιά παγώνουν
μέσα στὴ φωλιά.

Οὐ, οὐ, πῶς φυσᾷ,
πῶς φυσᾷ παιδιά,
τὰ κλαριά κινοῦνται
στά δένδρα τὰ ψηλά.

Οὐ, οὐ, πῶς φυσᾷ,
πῶς φυσᾷ παιδιά,
ὁ ἀέρας παίζει
μέσα στά κλαδιά.

ΑΝΟΙΞΗ

Ξύπνησ' ἡ κλάση
μέ τὰ λουλούδια,
ὅλοι γιορτάστε
πίστε τραγοῦδια.

Μήνυσ' ὁ ἥλιος
στά χελιδόνια :
«Πότε θαρθῆτε;
λυώσαν τὰ χιόνια».

Κι ἡ γῆ ντυμένη μύρια στολίδια,
μέ τ' ἀεράκι στήνει παιχνίδια.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Εἶμαι χαρούμενο γιατί ἦρθε τὸ καλοκαίρι τὸ τρελό,
μέ τὰ γλυκόκερῶνά του φροῦτα και μέ τὰ μάνια στό γιαλό.
Πᾶμε στ' ἀμπέλι γιὰ σταφύλια,
πᾶμε στ' ἀλάτι γιὰ χορὸ,
πᾶμε γιὰ κοῦνια στό δασάκι,
τὸ πράσινο και δροσερό.

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Πέφτουν τὰ φύλλα ἀπ' τὰ δεντράκια,
ἦρθαν τὰ πρώτα τὰ συννεφάκια,
τοῦ Φθινοπώρου εἶν' ἡ ἀρχή,
καλῶς μᾶς ἦρθεσ πρώτη βροχή.
Πλίτσ πλάτσ, πλίτσ πλάτσ, ἡ στάλα στάλα,
πλίτσ πλάτσ, πλίτσ πλάτσ, στό σπιτι τρεχάλα.



καὶ τοῦ εἶπε νὰ περάσῃ τὴ νύχτα στὸ παλάτι. Καθὼς πήγαινε νὰ κοιμηθῆ τὸ παλικάρι, εἶδε νὰ βγαίνη ἀπὸ κάποιο δωμάτιο, ἓνα παράξενο φῶς.

Ἔσπρωξε τὴν πόρτα καὶ τότε, ἀντίκρισε τὴ βασίλοπούλα νὰ κοιμᾶται πάνω στὸ λουλουδένιο τῆς κρεβάτι.

Πῆγε κοντὰ τῆς, γονάτισε καὶ τῆς χαϊδεψε ἀπαλὰ τὸ χέρι, μὰ κάποιο ἀγκάδι ἔνωσε στὸ δάχτυλό τῆς. Τὸ τράβηξε καὶ ἀμέσως ἡ βασι-

λοπούλα ἄνοιξε τὰ μάτια τῆς καὶ ἓνα ὄμορφο τραγούδι ἀκούστηκε τότε σ' ὅλο τὸ παλάτι. Ὁ βασιλιάς καὶ ἡ βασίλισσα τρέξαν στὸ δωμάτιο τῆς κόρης τους καὶ σὰν τὴν εἶδαν ξύπνια τὴν ἀγκάλιασαν τρυφερὰ καὶ ἔκλαψαν ἀπὸ τὴ χαρὰ τους. Καὶ ἡ εὐτυχία τους ἦταν ἀκόμα πιὸ μεγάλη, σὰν ἔγιναν ἔπειτα ἀπὸ λίγες μέρες οἱ γάμοι τῆς μὲ τὸ γενναῖο παλικάρι.

Καὶ ἔζησαν αὐτοὶ καλὰ... καὶ μεῖς καλύτερα!..

ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑ
«ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΝΑΣ»
ΣΕ ΔΙΣΚΟΥΣ

- 1) Ἡ χαζούλα ἢ κότα – Τραγουδάκια
- 2) Τὸ ἀρκουδάκι στὴ βροχή – Τραγουδάκια
- 3) Ἡ κοιμισμένη βασιλοπούλα – Τραγουδάκια
- 4) Ὁ Κοντορεβουθούλης – Τραγουδάκια
- 5) Ἡ Κοκκινοσκουφίτσα – Τραγουδάκια
- 6) Τὰ 3 ἀρκουδάκια – Τραγουδάκια
- 7) Ὁ παπουντσωμένος Γάτος – Τραγουδάκια

- 8) Ἡ Σταχτοπούτα – Τραγουδάκια
- 9) Τραγουδάκια γιὰ μικρὰ παιδιὰ
- 10) Τὰ 3 Γουρουνάκια – Τραγουδάκια
- 11) Ὁ Φασουλῆς καὶ τὸ αἶνιγμα – Τραγουδάκια
- 12) Ὁ Φασουλῆς καὶ ἡ μύτη του – Τραγουδάκια
- 13) Ὁ Αὐτοκράτωρ καὶ τὸ ἀηδόνι – Τραγουδάκια
- 14) Ἡ Μαγικὴ σκούπα – Τραγουδάκια

- 15) Ὁ Φρατζολάκης – Τραγουδάκια