

ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΜΕΤΑΞΕΑ



14

Ἡ Μαγική σκούπα  
Τραγουδάκια

14

ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΝΑΣ

ΣΕ ΔΙΣΚΟΥΣ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

## Η ΜΑΓΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΤΗΣ ΜΑΡΟΥΛΑΣ

Μιά φορά κι έναν καιρό, ζούσε σ' ένα χωριό, ένα κοριτσάκι που το λέγανε Μαρούλα. Είχε πάντα πολλές δουλειές ή Μαρούλα, γιατί ή μητέρα της ήταν άρρωστη κι αυτή φρόντιζε για τὰ τρία μικρότερα αδερφάκια της.

Ή Καλή Τύχη τῆς Μαρούλας όμως, που τὴν ἔβλεπε πόσο κουραζόταν, τὴ λυπήθηκε καὶ τῆς χάρισε μιὰ μαγικὴ σκούπα. Ἐφτανε νὰ πῆ ἡ Μαρούλα στὴ μαγικὴ σκούπα μ' εὐγενικὸ καὶ καλὸ τρόπο...


«Σκούπα, σκούπα, σκούπισε τὸ σπίτι, παρακαλῶ»...

... καὶ ἡ σκούπα, γρήγορη καὶ προκομένη, τὰ σάρωνε ὅλα κι ἔκανε τὸ σπίτι νὰ λάμπη.

Αὐτὸ τὴν ξεκούραζε ἄρκετὰ τὴν καλὴ Μαρούλα καὶ ἦταν πολὺ εὐχαριστημένη.

Στὸ ἴδιο χωριὸ που ζούσε ἡ Μαρούλα, ἦταν καὶ μιὰ πολὺ πολὺ τεμπέλα γυναίκα. Μόλις λοιπὸν ἔμαθε γιὰ τὴ μαγικὴ σκούπα τῆς Μαρούλας, σκέφτηκε καὶ εἶπε:





— Δέν πάω στή Μαρ  
νά τῆς ζητήσω τή μαγικ  
σκούπα; Γιατί νά κου  
μαι, ἐνῶ μπορῶ ὅλη μέρ  
μαι ξαπλωμένη στο κρε

Μιά καί δυὸ λοιπόν,  
νάει καί πάει στή Μαρ

— Μαρούλα! Μαρούλ

— Τί εἶναι, κυρὰ γειτόν

— Μοῦ δανεῖζεις τή σκ  
σου;

— Μεταχαρᾶς, κυρὰ  
νισσα· ὅμως ἡ Καλή μου  
μοῦ εἶπε, νά μὴν τή δώσ  
τέ σέ κανέναν. "Αν θέλτ  
χομαι ἐγὼ νά σοῦ σκου

Ἡ γειτόνισσα ὅμως ἔ  
θελε νά δῆ ἡ Μαρούλα  
βρώμικο ἦταν τὸ σπίτι τ

— "Ὅχι, εὐχαριστῶ. Δέ  
ράζει, εὐχαριστῶ.

Κι ἔκανε πῶς ἔφυγε  
δέν πῆγε μακριά, καί  
εἶδε τή Μαρούλα νά β  
ἀπὸ τὸ σπίτι της, μπαίνει  
ἀρπάζει τή μαγικὴ σκ  
καί τρέχει στο δικό της.



## ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΑ

### ΚΑΛΑΝΤΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

Ἄρχιμηνιά κι ἀρχιχρονιά  
ψιλή μου δεντρολιβανιά  
κι ἀρχὴ καλὸς μας χρόνος,  
Ἐκκλησιὰ μὲ τ' ἅγιο Θρόνος.

Κι ἀρχὴ πού βγῆκεν ὁ Χριστὸς  
Ἄγιος καί πνευματικὸς  
στή γῆ νά περπατήση  
καί νά μᾶς καλοκαρδίση.

Ἄγιος Βασίλης ἔρχεται,  
ἄρχοντες τὸν κατέχετε  
ἀπὸ τὴν Καισαρεία  
σύ ἴσαι ἀρχόντισσα κυρία.

### ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Ἄγιος Βασίλης ἔφτασε  
ἀπὸ τὴν Καισαρεία.  
Μεγάλο δρόμο πέρασε,  
χιόνια πολλὰ κοί κρῦα.

Ἄγιος Βασίλης ἔφτασε,  
μὲ γούνα σαμουρένια,  
ψιλή κουκούλα στὰ μαλλιὰ  
μ' ἄσπρα μαλλιὰ καί γένια.

Ἄγιος Βασίλης ἔφτασε  
μ' ἓνα ραβδί στο χέρι,  
μ' ἓνα σακί στὸν ὦμο του  
καί τί δέν ἔχει φέρει.

Ἄγιε Βασίλη πού φέρνεις στὰ παιδιὰ  
τόσα παιχνίδια γιὰ τὴν Πρωτοχρονιά!  
Ἡμῶνα καλὸ παιδάκι ὅλον τὸν καιρό,  
φρόνιμος στο σπίτι, πάντα πρῶτος στο Σχολεῖο

Φέρε μου δῶρα,  
φέρε μου πολλὰ,  
καλὸ παιδάκι θά' μαι  
καί τούτῃ τὴ χρονιά.



— Ἄφου δὲ μοῦ τὴν ἔδωσε  
μὲ τὸ καλό, τὴν πῆρα κι ἐγὼ  
μὲ τὴν πονηριά. Ἔλα τώρα,  
σκούπα, σκούπισε τὸ σπιτικό.

Καὶ ἡ σκούπα ἄρχισε τὴ  
δουλειά της. Ἔ, καὶ νὰ τὴν  
βλέπατε, γέλια πού θὰ κάνα-  
τε! Καὶ τί δὲ σκούπισε! Στὴν  
ἀρχὴ σάρωνε ἡσυχά, μὰ σὲ  
λίγο ἄρχισε νὰ καθαρίζη μὲ  
ἀφάνταστη γρηγοράδα τοὺς  
τοίχους, τὸν καθρέφτη, τὰ βάζα,  
τὰ στολίδια, τὰ πιάτα, τὶς  
κατσαρόλες, ἔτσι πού ὅλα ἔ-  
πεφταν καταγῆς καὶ σπάζανε.

Τρελάθηκε ἀπὸ τὸ κσκό της  
ἡ γειτόνισσα καὶ ἔτρεξε νὰ  
σταματήσῃ τὴ σκούπα. Δὲν

πρόφτασε ὅμως ν' ἀπλώσῃ τὸ  
χέρι της καὶ ἡ σκούπα τῆς δί-  
νει μιά, τὴν βγάζει ἔξω ἀπὸ  
τὸ σπίτι καὶ τὴν πετᾷ μέσα  
στὶς λάσπες! Ἐκεῖ τὴν βρῆκε  
ἡ Μαρούλα, καθὼς γύριζε σπι-  
τι της κι ἔτρεξε νὰ τὴ βοηθήσῃ  
νὰ σηκωθῆ. Δίπλα της βρῆκε  
καὶ τὴ σκούπα.

— Πάρε τὴ σκούπα σου, Μα-  
ρούλα. Πάρτην καὶ νὰ μὴν  
τὴν ξαναδῶ στὰ μάτια μου.

Ἄπὸ τότε ἡ κακιὰ γειτόνιο-  
σα κατάλαβε πὼς δὲν εἶναι  
σωστὸ νὰ ζηλεύῃ τὰ πράγμα-  
τα πού ἔχουν οἱ ἄλλοι καὶ —  
τὸ σπουδαιότερο — πὼς δὲν  
πρέπει νὰ εἶναι τεμπέλα

ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΜΕΤΑΞΕ  
«ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΝΑΣ»  
ΣΕ ΔΙΣΚΟΥΣ

- 1) Ἡ χαζούλα ἢ κότα — Τραγουδάκια
- 2) Τὸ ἄρκουδάκι στὴ βροχὴ — Τραγουδάκια
- 3) Ἡ κοιμισμένη βασιλοπούλα — Τραγουδάκια
- 4) Ὁ Κοντορεβυθούλης — Τραγουδάκια
- 5) Ἡ Κοκκίνοσκουφίτσα — Τραγουδάκια
- 6) Τὰ 3 ἄρκουδάκια — Τραγουδάκια
- 7) Ὁ παπουτσωμένος Γάτος — Τραγουδάκια

- 8) Ἡ Σταχτοπούτα — Τραγουδάκια
- 9) Τραγουδάκια γιὰ μικρὰ παιδιὰ
- 10) Τὰ 3 Γουρουνάκια — Τραγουδάκια
- 11) Ὁ Φασουλῆς καὶ τὸ αἶνιγμα — Τραγουδάκια
- 12) Ὁ Φασουλῆς καὶ ἡ μύτη του — Τραγουδάκια
- 13) Ὁ Αὐτοκράτωρ καὶ τὸ ἀηδόνι — Τραγουδάκι
- 14) Ἡ Μαγικὴ σκούπα — Τραγουδάκια

- 15) Ὁ Φρατζολάκης — Τραγουδάκια