

ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΜΕΤΑΞΕ



7 Ο Παπουτσωμένος Γάτος  
Τραγουδάκια 7

ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΝΑΣ

ΣΕ ΔΙΣΚΟΥΣ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

## Ο ΠΑΠΟΥΤΣΩΜΕΝΟΣ ΓΑΤΟΣ

Μιά φορά κι έναν καιρό, ένας μυλωνάς είχε αφήσει στο γιό του για μόνη κληρονομιά έναν έξυπνο γάτο.

Το καημένο το παλικάρι σκεφτόταν :

— Τί μπορώ νά κάνω μ' έναν γάτο ;

— Νιάου! Μην απελπίζεσαι, αφεντικό. Δώσε μου ένα ζευγάρι μπότες και ένα σακκούλι και γώ θα σε κάνω πλούσιο. Νιάρ!..

— Χά, χά, χά!

Γέλασε το παλικάρι σαν άκουσε τὰ λόγια του γάτου, ωστόσο δεν είχε τίποτα νά χάσει αν δοκίμαζε. Έδωσε λοιπόν στο γάτο ένα ζευγάρι μπότες και ένα σακκούλι και ξεκίνησε νά βρῆ τὴν τύχη του.

Μέρες περπατούσαν, ὥσπου ἔφτασαν ἔξω ἀπ' τὴ μεγάλη πολιτεία. Ξάπλωσε τὸ παλικάρι νὰ ξεκουραστῆ καὶ ὁ ἔξυπνος γάτος σκαρφάλωσε σ' ἓνα δέντρο καὶ ἔπιασε ἓνα δαυμάσιο πουλί.

— Θα τὸ πάω στὸ βασιλιά. Καὶ τρέχει κατευθείαν στὸ παλάτι τοῦ βασιλιᾶ.

— Νιάου! Βασιλιά μου! Ὁ ἀφέντης μου ὁ ἄρχοντας Κουκουρίμπας σοῦ στέλνει αὐτὸ τὸ σπάνιο πουλί.

Ὁ Βασιλιάς πολὺ εὐχαριστήθηκε μὲ τὸ δῶρο τοῦ Κουκουρίμπα. Ἀπὸ τότε ὁ Παπουτσωμένος Γάτος τοῦ ἔφερνε συχνὰ τέτοια δῶρα.

Μιά μέρα, ὁ βασιλιάς ἔτυχε νὰ βγῆ περίπατο στὴν ἀκροποταμιὰ μὲ τὴν κόρη του.



Ὁ γάτος τὸν εἶδε ἀπὸ μακριὰ καὶ φώναξε:

— Νιάου! Ἀφεντικό! Γρήγορα! Βγάλε τὰ ρούχα σου καὶ πέσε στὸ ποτάμι. Ὁ βασιλιάς ἔρχεται!

Τὸ παλικάρι χωρὶς νὰ καλοσκεφθῆ ἔβγαλε τὰ ρούχα του καὶ ἔπεσε στὸ ποτάμι. Τότε ὁ Παπουτσωμένος Γάτος ἔβαλε τὶς φωνές:

— Νιάου! νιάου! Βοήθεια! Ὁ ἄρχοντας Κουκουρίμπας πνίγεται! Τοῦ κλέψανε τὰ ρούχα καὶ τὸν ρίξανε στὸ ποτάμι! Νιάρ!

Ὁ Βασιλιάς ἔδωσε ἀμέσως διαταγή νὰ βοηθήσουν τὸν ἄρχοντα Κουκουρίμπα, νὰ τοῦ φορέσουν ὁμορφα ρούχα καὶ τὸν προσκάλεσε στὸ ἀμάξι του. Καθὼς πλησίαζε ὁμως φοβισμένο τὸ παλικάρι, πετάχτηκε μπροστά του ὁ Παπουτσωμένος Γάτος.

— Νιάου! Ἄρχοντά μου, προσκάλεσε τὸ βασιλιά καὶ τὴν ἀρχοντοπούλα στὸ παλάτι σου.

Καὶ τοῦ ἔδειξε τὸν ἀπέναντι πύργο, ὅπου καθόταν ἓνας τρομερὸς Γίγαντας.



## ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙΑ

### ΠΡΩΤΙΝΟ ΞΥΠΝΗΜΑ

Καλή μέρα σας παιδιά, τρά λά λά, λά λά λά,  
σηκωθῆτε με χαρά, τρά λά λά, λά λά.  
Ἡ χρυσῆ ἀνατολή στή δουλειά μᾶς προσκαλεῖ,  
τρά λά λά λά λά λά λά, τρά λά λά, λά λά.

### Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Πόσο μ' ἀρέσει ἡ Γυμναστική μές τοῦ μικροῦ  
σχολεῖοῦ μου τὴν αὐλή,  
ὅταν βαδίζω με γοργὸ ρυθμό, ἔν δυό ἔν δυό ἔν δυό.  
Με προσοχή δά γυμναστῶ καλὰ κι ὑστερα νᾶμαι  
πάλι στή σειρά,  
δά ξαναρχίσω με γοργὸ ρυθμό, ἔν δυό ἔν δυό  
ἔν δυό.

### ΤΑ ΧΕΡΑΚΙΑ ΔΕΞΙΑ

Τὰ χεράκια δεξιά, τὰ χεράκια ἀριστερά,  
πάνω τὰ χεράκια, κάτω τὰ χεράκια  
Τὸ παιχνίδι πῶς μ' ἀρέσει, τὰ χεράκια μου στή μέση,  
Τρά λά λά.  
Τὸ κεφάλι δεξιά, τὸ κεφάλι ἀριστερά,  
πάνω τὸ κεφάλι, κάτω τὸ κεφάλι.  
Τὰ χεράκια τώρα βάζω, τὸ κεφάλι μου σκεπάζω,  
Τρά λά λά, πολὺ καλὰ

### ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ ΖΩΗΡΟ

Βῆμα βῆμα ζωηρὸ καὶ τραγούδι λυγερὸ,  
σαλπικτῆς ἐμπρὸς σαλπίζει, ὁ στρατὸς καλὰ βαδίζει  
Τρά ρά ρά ρά . . .  
Δύο δύο τὰ παιδιά, με καμάρι καὶ καρδιά,  
ζωηρὰ περιπατοῦνε καὶ τὰ πόδια τους χτυποῦνε.  
Τρά ρά ρά ρά ρά.

### ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΚΙΑ

Στρατιῶτες γυμνασμένοι, καθὼς πρέπει ὀπλισμένοι  
δύο δύο με χαρὰ προχωροῦνε τὰ παιδιά  
καὶ γυρίζουν πάλι.  
Τώρα ἡ σάλπιγξ δά σαλπίζει καὶ τὰ ζεύγη δά  
χωρὶς  
τρά ρά ρά ἢ μιὰ σειρά  
προχωρεῖ ἀριστερά, δεξιά ἢ ἄλλη.  
Ἐνα ἓνα προχωροῦνε ἕως ὅτου νὰ βρεθοῦνε.  
Τώρα ὁ μικρὸς στρατὸς, δά περνᾷ καμαρωτὸς  
πάλι δύο δύο.

Τὸ παλικάρι τᾶχασε. Ὁ βασιλιάς ὁμως δέχτηκε πρόθυμα τὴν πρόσκληση καὶ ξεκίνησαν ὅλοι γιὰ τὸν Πύργο. Ὁ Παπουτσωμένος Γάτος ἔτρεξε καὶ ἔφτασε πρὶν ἀπ' αὐτοὺς πρῶτος στὸν Πύργο. Ὁ Γίγαντας μόλις τὸν εἶδε ἔσκασε στὰ γέλια.

— Χὰ χὰ χὰ. Τί χάλια εἶν' αὐτὰ; Φορᾶς μπότες; Δὲ ντρέπεσαι ἐσύ, ἓνας κοτζᾶμ Γάτος, νὰ κάνης τὸν ἄνθρωπο; Τί γυρεύεις στὸν Πύργο μου;

— Νιάου! Ἄκουσα, Γίγαντά μου, νὰ λένε πῶς μπορεῖς νὰ μεταμορφωθῆς σὲ ὅποιο ζῶο δελήσης. Εἶν' ἀλήθεια;

— Καὶ βέβαια μπορῶ.

— Μπορεῖς νὰ γίνης καὶ ἓνα μικρό, μικρούτσικο ποντικάκι; Δὲν τὸ πιστεύω.

— Καὶ βέβαια μπορῶ. Νά, κοίτα!

Καὶ ὁ Γίγαντας γίνηκε ἓνα μικρό, μικρούτσικο ποντικάκι. Τότε ὁ γάτος μας ὁρμάει ἀπάνω του καὶ οὔτε ποντίκι ξαναφάνηκε πιά στὸ παλάτι, οὔτε Γίγαντας. Σὰν ἔφτασε ὁ βασιλιάς στὸν Πύργο, ἔμεινε μαγεμμένος μὲ τὰ πλούτη ποὺ εἶδε γύρω του καὶ δέλησε νὰ παντρέψῃ τὸ παλικάρι μὲ τὴν κόρη του.

Ὅμως ὁ νέος δὲν ἠδελε νὰ στηρίξῃ τὴν εὐτυχία του πά-



νω στὸ ψέμα. Εἶπε ὅλη τὴν ἀλήθεια στὸ βασιλιά, καὶ αὐτὸς ὄχι μόνο τὸν συχώρεσε, μὰ γέλασε μὲ τὴν καρδιά του καὶ ἔδωσε καὶ τὸ παράσημο τῆς ἐξυπνάδας στὸν Παπουτσωμένο Γάτο.

Ἔτσι, τὸ παλικάρι παντρεύτηκε τὴν ὡραία βασιλοπούλα, καὶ ἔζησαν αὐτοὶ καλὰ καὶ μεῖς ... καλύτερα.

#### ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑ

### «ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΝΑΣ»

- 1) Ἡ χαζούλα ἢ κότα — Τραγουδάκια
- 2) Τὸ ἄρκουδάκι στὴ βροχή — Τραγουδάκια
- 3) Ἡ κοιμισμένη βασιλοπούλα — Τραγουδάκια
- 4) Ὁ Κοντορεβυθούλης — Τραγουδάκια
- 5) Ἡ Κοκκινοσκουφίτσα — Τραγουδάκια
- 6) Τὰ 3 ἄρκουδάκια — Τραγουδάκια
- 7) Ὁ παπουτσωμένος Γάτος — Τραγουδάκια
- 8) Ἡ Σταχτοπούτα — Τραγουδάκια
- 9) Τραγουδάκια γιὰ μικρὰ παιδιά
- 10) Τὰ 3 Γουρουνάκια — Τραγουδάκια
- 11) Ὁ Φασουλῆς καὶ τὸ αἶνιγμα — Τραγουδάκια
- 12) Ὁ Φασουλῆς καὶ ἡ μύτη του — Τραγουδάκια
- 13) Ὁ Αὐτοκράτωρ καὶ τὸ ἀηδόνι — Τραγουδάκι
- 14) Ἡ Μαγικὴ σκούπα — Τραγουδάκια
- 15) Ὁ Φρατζολάκης — Τραγουδάκια