

ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΜΕΤΑΞΕΑ



Η Χαζούλα ή κότα
Τραγουδάκια

ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΝΑΣ

ΣΕ ΔΙΣΚΟΥΣ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ



Η ΧΑΖΟΥΛΑ Η ΚΟΤΑ

Μιά φορά κι έναν καιρό, σ' ένα κτήμα, κοντά στο δάσος, ζούσε μια πιτσιλωτή κότα που τή λέγανε Χαζούλα. Κάθε μέρα, ή Χαζούλα σκάλιζε έδω και εκεί και όλο έψαχνε για τὰ βρῆ κάτι να φάη. Και κάθε μέρα, καθώς έψαχνε, τραγουδούσε τὸ χαζὸ τραγουδάκι της :

“Όλο κοιτῶ γύρω έδῶ,
νάβρω κάτι για φαγητό,
ή Χαζούλα ή κότα έγώ.



Ένα πρωϊ, καθώς έψαχνε έδῶ κι εκεί, ξαφνικά, έπεσε στο μικρὸ ἄδειο κεφαλάκι της ένα καρύδι... Ντουμ... έτσι έκανε. Η Χαζούλα τρόμαξε και φώναξε :

— “Ω, Θεέ μου. ‘Ο ούρανὸς πέφτει. Πρέπει να πάω να τὸ πῶ στο βασιλιά.

Και ἄρχισε να τρέχη ὅσο γρηγορώτερα μπορούσε. Στο δρόμο, συνάντησε έναν ὄμορφο περήφανο κόκορα.

— Που πηγαίνεις, Χαζούλα;

— “Ω, Θεέ μου. ‘Ο ούρανὸς πέφτει. Πρέπει να πάω να τὸ πῶ στο βασιλιά.





ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ

Στὸ περιβολάκι μας ἔξω σὰν περάσης,
πλῆθος τριαντάφυλλα κοίτα νὰ θαυμάσης.
Τὰ φροντίζω μόνη μου καὶ πρωὶ καὶ βράδυ
κι ἔχω τῆς μανούλας μου τὴν εὐχή, τὸ χάδι.

Η ΑΝΝΙΩ

Εἶμαι μιὰ χωριατοπούλα, ἔξυπνη καὶ ὁμορφούλα,
μὲ χειλάκια κερασένια καὶ πλεξοῦδες στὰ μαλλιά.
Ἡ Ἀννιώ, ἢ Ἀννιὼ ἦρθε ἀπ' τὸ χωριό. (δὶς)
Ἀπὸ τὸ χωριό μου φτάνω καὶ ἐπίσκεψη σὰς κάνω,
καὶ μετὰ ἀπὸ καιρό, νᾶμαι πάλι στὸ χωριό.
Ἡ Ἀννιώ, ἢ Ἀννιὼ ἦρθε ἀπ' τὸ χωριό. (δὶς).

ΕΝΑ ΠΟΥΛΑΚΙ

Ἐνα πουλάκι γλυκοκελαδεῖ
πάνω σ' ὠραῖο φουντωτὸ κλαδί
κι ἓνα παιδάκι κάτω ἀπ' τὸ κλαδί.
σὰν τὸ πουλάκι σιγοτραγουδεῖ.

Ο ΜΑΝΑΒΗΣ

Ἐνὸ μανάβης μας περνάει, χόρτα δροσερά πουλάει
κι ἓνα ὠραῖο γαϊδουράκι, τοῦ τραβάει τὸ καροτσάκι.
Ἐχω ὠραῖα φρέσκα λαχανικά. Ἐνὸ μανάβης!...
Κόκκινα ἔχω ραπανάκια, καταπράσινα σπανάκια,
ἔχω ζάχαρη ντομάτες, μαρουσιώτικες πατάτες.
Ἐχω ὠραῖα, φρέσκα λαχανικά. Ἐνὸ μανάβης!...
Ἐνὸ, τι χόρτο ἐπιθυμῆσης, στὴ στιγμὴ θὰ τ' ἀποχτήσης.
Μόνο, δὲν πουλῶ, μικρό μου, τὸ σταχτὶ τὸ γάιδαρό μου.
Ἐχω ὠραῖα, φρέσκα λαχανικά. Ἐνὸ μανάβης!...

—Τότε θάρθω κι ἐγὼ μαζί
σου, εἶπε ὁ κόκορας καὶ ἄρ-
χισε νὰ τρέχη κι αὐτὸς πί-
σω ἀπὸ τὴ Χαζούλα κότεα.
Σὲ λίγο συνάντησαν στὸ δρό-
μο τοὺς μιὰν ἄσπρη πάπια.

—Ποῦ πηγαίνεις, Χαζούλα;

—Ἦ, Θεέ μου. Ἐνὸ οὐρανὸς
πέφτει. Πρέπει νὰ πάω νὰ τὸ
πῶ στὸ βασιλιά.

—Τότε, θάρθω κι ἐγὼ μαζί
σου, εἶπε ἡ πάπια. Καὶ ἄρχι-
σε νὰ τρέχη κι αὐτὴ πίσω
ἀπὸ τὴ Χαζούλα κότεα καὶ
τὸν κόκορα. Σὲ λίγο συνάν-
τησαν μιὰ χήνα.

—Ποῦ πηγαίνεις, Χαζούλα;

—Ἦ, Θεέ μου. Ἐνὸ οὐρανὸς
πέφτει. Πρέπει νὰ πάω νὰ τὸ
πῶ στὸ βασιλιά.

—Τότε θάρθω κι ἐγὼ μαζί
σου, εἶπε ἡ χήνα. Καὶ ἄρχι-
σε νὰ τρέχη πίσω ἀπὸ τὴ
Χαζούλα κότεα, τὸν κόκορα
καὶ πίσω ἀπὸ τὴν πάπια. Σὲ
λίγο συνάντησαν μιὰ μαύρη
χοντρουλὴ γαλοπούλα.

—Ποῦ πηγαίνεις, Χαζούλα;

—Ἦ, Θεέ μου, ὁ οὐρανὸς
πέφτει. Πρέπει νὰ πάω νὰ τὸ
πῶ στὸ βασιλιά.

—Τότε θάρθω κι ἐγὼ μαζί





σου, είπε ή γαλοπούλα. Καί άρχισε νά τρέχη κι αὐτή πίσω ἀπό τή Χαζούλα κότα, πίσω ἀπό τόν κόκορα, πίσω ἀπό τήν πάπια και πίσω ἀπό τή χήνα, ὡσπου συνάντησαν μιὰ πονηρή άλεπού.

—Ποῦ πηγαίνεις, Χαζούλα; ρώτησε και γέλασε ή άλεπού.

—'Ω, Θεέ μου, ὁ οὐρανὸς πέφτει. Πρέπει νά πάω νά τὸ πῶ στὸ βασιλιά.

—Σταματήστε. Πήρατε στραβὸ δρόμο.

—'Ω, Θεέ μου. Τώρα; Τώρα;

—'Ελάτε μαζί μου, είπε ή πονηρή άλεπού και γέλασε. 'Ακολουθήστε με.

Τοὺς πήρε και τοὺς πήγε σ' ἓνα μικρὸ μονοπάτι και τραγούδαγε κι ἓνα τραγου-

δάκι. Τὸ μισὸ ὅμως τὸ τραγούδαγε δυνατὰ και τὸ ἄλλο μισὸ τὸ τραγούδαγε σιγανὰ, μόνο για τὸν ἑαυτὸ της.

Και τοὺς πήγε πέρα-πέρα μακριά, ὡσπου ἔφτασαν στη φωλιά της. "Ετσι, τή Χαζούλα τήν κότα, τὸν περήφανο τὸν κόκορα, τήν άσπρη πάπια, τή σταχτιά χήνα, και τήν καμαρωτὴ τή γαλοπούλα κανεῖς πιά δέν τοὺς ξαναεῖδε και ποτέ δέν πήγανε στὸ βασιλιά νά τοῦ ποῦν πῶς ὁ Οὐρανὸς πέφτει.

'Αλλά καμιά φορά, ὅταν εἶναι ὠραία μέρα και ή κυρὰ 'Αλεπού βγάζει περίπατο τὰ άλεπουδάκια της, τοὺς τραγουδάει ἓνα τραγουδάκι για νά τὰ διασκεδάζη.

ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑ
«ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΝΑΣ»
ΣΕ ΔΙΣΚΟΥΣ

- 1) 'Η χαζούλα ή κότα — Τραγουδάκια
- 2) Τὸ άρκουδάκι στη βροχή — Τραγουδάκια
- 3) 'Η κοιμισμένη βασιλοπούλα — Τραγουδάκια
- 4) 'Ο Κοντορεβυθούλης — Τραγουδάκια
- 5) 'Η Κοκκινοσκουφίτσα — Τραγουδάκια
- 6) Τὰ 3 άρκουδάκια — Τραγουδάκια
- 7) 'Ο παπουτσωμένος Γάτος — Τραγουδάκια

- 8) 'Η Σταχτοπούτα — Τραγουδάκια
- 9) Τραγουδάκια για μικρά παιδιά
- 10) Τὰ 3 Γουρουνάκια — Τραγουδάκια
- 11) 'Ο Φασουλῆς και τὸ αἶνιγμα — Τραγουδάκια
- 12) 'Ο Φασουλῆς και ή μύτη του — Τραγουδάκια
- 13) 'Ο Αὐτοκράτωρ και τὸ ἀηδόνι — Τραγουδάκι
- 14) 'Η Μαγική σκούπα — Τραγουδάκια

- 15) 'Ο Φρατζολάκης — Τραγουδάκια