

ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑ

5 'Η Κοκκινόσκουφίτσα
Τραγουδάκια 5

ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΝΑΣ

ΣΕ ΔΙΣΚΟΥΣ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Η ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ

Μιά φορά κι ἔναν καιρό,
ήταν ἔνα μικρὸ κοριτσάκι
ποὺ τὸ λέγανε Κοκκινοσκου-
φίτσα. Και τὴ φώναζαν ὅλοι
ἔτσι, γιατὶ φοροῦσε ἔνα ώ-
ραιό κόκκινο σκουφάκι. Μιὰ
μέρα, ἡ μαμά τῆς Κοκκινο-
σκουφίτσας, ἔβαλε μέσα σὲ
ἔνα καλαδάκι μιὰ πίτα, φρέ-
σκο βούτυρο καὶ γλυκὸ κρα-
σάκι καὶ τῆς εἶπε:

— Φόρεσε ἀμέσως τὸ σκου-
φάκι σου, νὰ πᾶς στὴ γιαγιά
αύτὸ τὸ καλαδάκι. Πρόσεξε
ὅμως νὰ μὴν περάσης μέσα
ἀπὸ τὸ δάσος γιατὶ μπορεῖ
νὰ σου τύχῃ κανένα κακό.

Ἡ Κοκκινοσκουφίτσα ὅμως
δὲν ἄκουσε τὴ μαμά της. Πή-
ρε τὸ δρόμο τοῦ δάσους καὶ
νάτην τώρα χαρούμενη, μα-
ζεύει λουλουδάκια καὶ τρα-
γουδάει.

Ἐκεῖ ὅμως ποὺ τραγου-
δοῦσε ἄκουσε μιὰ φωνή:

— Καλημέρα, μικρή μου. Τί



δέλεις μέσα στὸ δάσος;

Γύρισε ἡ Κοκκινοσκουφίτσα καὶ εἶδε ἔνα λύκο νὰ στέκεται καὶ νὰ τῆς γελᾶ. Τῆς φάνηκε πολὺ καλός, δὲν τὸν φοβήθηκε καὶ τοῦ εἶπε:

— Πηγαίνω στὴ γιαγιά μου αὐτὸ τὸ πανεράκι.

— Καὶ ποῦ κάθεται ἡ γιαγιά σου;

— Νά! Πέρα ἀπὸ τὸ δάσος, ἐκεῖ ποὺ βλέπεις νὰ βγαίνη καπνός.

— Μπράβο! εἶσαι καλὸ παιδάκι. Ἐγὼ ὅμως σ' ἀφήνω τώρα γιατὶ ἔχω δουλειά. Γειά σου!

Καὶ ὁ λύκος ἔφυγε τρεχάτος.

Καὶ ξέρετε ποῦ πήγε; Κατευδείαν στὸ σπίτι τῆς γιαγιᾶς. "Ανοιξε σὰν καλός νοικοκύρης τὴν πόρτα καὶ μπῆκε μέσα. Ἡ γιαγιά εύτυχῶς ἔλειπε. Εἶχε πάει νὰ μαζέψῃ ξύλα γιὰ τὸ τζάκι της.

Φόρεσε λοιπὸν τὸ νυχτικό της, ἔβαλε τὰ γυαλιά της καὶ χώδηκε στὸ κρεβάτι κάτω ἀπὸ τὰ σκεπάσματα. Σὲ λίγο



ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙΑ

Ο ΛΑΓΟΣ ΣΤΟ ΛΑΚΚΟ ΠΛΑΓΙΑΣΕ

Ο λαγὸς στὸ λάκκο πλάγιασε, πλάγιασε
φαίνεται πώς ἀσθενεῖ καὶ τὸ σῶμα δὲν κινεῖ
ἀσθενεῖ, ἀσθενεῖ, ἀσθενεῖ.
Πήδησε λαγέ μου, πήδησε, πήδησε,
τρέξε, φύγε παρευθύνεις κι ἀπὸ τὸ σκύλο δά πιαστῆς,
δά πιαστῆς, δά πιαστῆς, δά πιαστῆς.

NATO NATO ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ

Νάτο, νάτο τὸ δαχτυλίδι, ψάξε, ψάξε, δὲ δὰ τὸ
βρῆς,
δὲ δὰ τὸ βρῆς, δὲ δὰ τὸ βρῆς, τὸ δαχτυλίδι
ὅπου ζητεῖς.

ΔΕΝ ΠΕΡΝΑΣ, ΚΥΡΑ ΜΑΡΙΑ

Δὲν περνᾶς, κυρά Μαρία, δὲν περνᾶς, δὲν περνᾶς,
δὲν περνᾶς, κυρά Μαρία, δὲν περνᾶς, περνᾶς.
Θὰ ύπαγω εἰς τοὺς κήπους, δὲν περνῶ, δὲν περνῶ
δὰ ύπαγω εἰς τοὺς κήπους, δὲν περνῶ, περνῶ.
Τὶ δὰ κάνης εἰς τοὺς κήπους, δὲν περνᾶς, δὲν
περνᾶς,
τὶ δὰ κάνης εἰς τοὺς κηπους, δὲν περνᾶς, περνᾶς.
Θὰ συνάξω δυὸ βιολέτες, δὲν περνῶ, δὲν περνῶ,
δὰ συνάξω δυὸ βιολέτες, δὲν περνῶ, περνῶ.
Τὶ δὰ κάνης τὶς βιολέτες, δὲν περνᾶς, δὲν περνᾶς,
τὶ δὰ κάνης τὶς βιολέτες, δὲν περνᾶς, περνᾶς.
Θὰ τὶς δώσω στὴν καλή μου, δὲν περνῶ, δὲν
περνῶ,
δὰ τὶς δώσω στὴν καλή μου, δὲν περνῶ, περνῶ.

ΕΝΑ ΛΕΦΤΟ ΚΡΕΜΜΥΔΙ

"Ενα λεφτό κρεμμύδι, γκέω βαγκέω,
ἔνα λεφτό κρεμμύδι, φράνοε βαγκέω.
Καὶ τὶ δὲ νὰ τὸ κάνης, γκέω βαγκέω
καὶ τὶ δὲ νὰ τὸ κάνης, φράνοε βαγκέω.
Θέλω νὰ τὸ παντρέψω, γκέω βαγκέω,
νὰ τὸ νοικοκυρέψω, φράνοε βαγκέω.
Θέλει νὰ τὸ παντρέψῃ, γκέω βαγκέω,
νὰ τὸ νοικοκυρέψῃ, φράνοε βαγκέω.





άκούστηκε ή φωνή τής Κοκκινοσκουφίτσας:

— Γιαγιά! Γιαγιά! ἄνοιξέ μου!

— Τράβα τὸ σκοινάκι καὶ δὰ ἄνοιξῃ ἡ πόρτα.

— Καλημέρα, γιαγιά. Πῶς εἶσαι σήμερα;

— "Αχ παιδάκι μου, δὲν είμαι καλά.

— Γιατὶ εἶναι βραχνή ἡ φωνή σου, γιαγιά;

— Είμαι κρυωμένη, χρυσό μου.

— Τὰ μάτια σου γιατὶ εἶναι τόσο μεγάλα;

— Γιὰ νὰ σὲ βλέπω, πουλάκι μου.

— Καὶ τὸ στόμα σου;

·Αντὶ ὅμως νὰ τῆς ἀπαντή-

ση, ὁ λύκος πετάχτηκε νὰ ἀρπάξῃ τὴν Κοκκινοσκουφίτσα μας. Μὰ τὴν ἴδια στιγμὴ μπῆκε ἡ γιαγιά μὲ τὸν μπαμπά της καὶ τὸν κυνήγησαν. Τρομαγμένος, πήδησε ἀπὸ τὸ παράθυρο ὁ λύκος καὶ ὅπου φύγη φύγη.

Τώρα δὰ μὲ ρωτήσετε:

«Καὶ δὲν τὴν μάλωσε ἡ μαμά της τὴν Κοκκινοσκουφίτσα, ποὺ δὲν τὴν ἀκουσε;».

Σὰν ἔμαθε πόσο τρόμαξε τὸ κοριτσάκι της, δὲν τὸ μάλωσε πολὺ, γιατὶ τὸ λυπήδηκε. Ἡ Κοκκινοσκουφίτσα ὅμως, σὰν καλὸ κοριτσάκι ποὺ ἥταν, τῆς ζήτησε συχώρεση, καὶ τῆς ὑποσχέθηκε, πῶς πάντα πιὰ δὰ τὴν ἀκούη.

ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑ «ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΝΑΣ» ΣΕ ΔΙΣΚΟΥΣ

- 1) 'Η χαζούλα ἡ κότα — Τραγουδάκια
- 2) Τὸ ἄρκουδάκι στὴ βροχὴ — Τραγουδάκια
- 3) 'Η κοιμισμένη βασιλοπούλα — Τραγουδάκια
- 4) 'Ο Κοντορεβυθούλης — Τραγουδάκια
- 5) 'Η Κοκκινοσκουφίτσα — Τραγουδάκια
- 6) Τὰ 3 ἄρκουδάκια — Τραγουδάκια
- 7) 'Ο παπουτσωμένος Γάτος — Τραγουδάκια
- 15) 'Ο Φρατζολάκης — Τραγουδάκια

- 8) 'Η Σταχτόπούτα — Τραγουδάκια
- 9) Τραγουδάκια γιὰ μικρὰ παιδιά
- 10) Τὰ 3 Γουρουνάκια — Τραγουδάκια
- 11) 'Ο Φασουλῆς καὶ τὸ αἰνιγμα — Τραγουδάκια
- 12) 'Ο Φασουλῆς καὶ ἡ μύτη του — Τραγουδάκια
- 13) 'Ο Αύτοκράτωρ καὶ τὸ ἀηδόνι — Τραγουδάκι
- 14) 'Η Μαγικὴ σκούπα — Τραγουδάκια