

ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΜΕΤΑΞΕΑ



2 ΤΟ 'ΑΡΚΟΥΔΑΚΙ ΣΤΗ ΒΡΟΧΗ
ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙΑ 2

ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΝΑΣ

ΣΕ ΔΙΣΚΟΥΣ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ



ΤΟ ΑΡΚΟΥΔΑΚΙ ΣΤΗ ΒΡΟΧΗ

Μια φορά κι έναν καιρό,
ζούσε μέσα στο δάσος μια
άρκουδοοικογένεια. Ο μπα-
μπάς Άρκουδος, ή μαμά Άρ-
κούδα και το μικρό τους άρ-
κουδάκι.

Μια μέρα, το άρκουδάκι
έτοιμάστηκε να πάη περί-
πατο. Η μαμά του όμως που
είδε τα σύννεφα στον ούρα-
νό, του είπε:

—Σε λίγο θά βρέξη, άρκου-
δάκι μου. Καλά θά κάνης, να
μην πᾶς σήμερα περίπατο.

Το άρκουδάκι όμως δέν
τήν άκουσε τή μαμά του για-
τί ήταν πολύ πεισματάρικο
και τῆς είπε:

—Και τί με νοιάζει έμένα,
άν βρέξη; Η γούνα μου εί-
ναι χοντρή. Ομπρέλα έχω,
θά βάλω τις γαλότσες μου
και θα φορέσω και τὰ γάν-
τια μου.





Καὶ νᾶτο τώρα τὸ ἄρκου-
δάκι μας στὸ δάσος, καμαρω-
τὸ καμαρωτό, περπατάει κρα-
τώντας τὴν ὀμπρέλα του,
φορώντας τὶς γαλότσες του
καὶ τὰ γάντια του. Προχωρεῖ
μέσ' στὸ δάσος καὶ τραγουδᾷ.

"Αἱ ἦταν πολὺ χαρούμε-
νο τὸ ἄρκουδάκι. Τοῦ ἄρεσε
πολὺ ἡ συννεφιά. Σὲ λίγο
ἄρχισαν οἱ πρῶτες χοντρές
ψιχάλες. "Ὅμως αὐτὸ δὲν τὸ
ἔνοιαζε. "Ανοίξε τὴν ὀμπρέ-
λα του καὶ προχωροῦσε.

Ἡ βροχὴ ὅλο δυνάμωνε.

Σὲ λίγο ἄρχισε κι ἓνας ἄ-
έρας . . .

Τώρα τὸ ἄρκουδάκι προ-
χωροῦσε στὸ δάσος, μὰ δὲν
τραγουδοῦσε πιά. Σταμάτησε
τὸ τραγούδι. Σταμάτησαν
τὰ γέλια.

Πῶ πῶ, ἄέρας!

Πῶ πῶ, βροχή!

Πάει καὶ ἡ ὀμπρέλα. Τὴν
ἄρπαξε ὁ ἄέρας καὶ τὴν πῆγε
ψηλὰ ψηλὰ σ' ἓνα κλαδί. Πᾶ-



ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙΑ

Ο ΠΕΤΕΙΝΟΣ

Πετεινὸς μέσ' στὴν αὐλή, Κικιρίκου κου λαλεῖ
ἔχει ἓνα λοφίο πρῶτης καὶ σπιρούνια σὰν ἱππότης.
Ἔχει μιὰν οὐρά ψιλή, φουντωτὴ καὶ παρδαλή
καὶ στὴ μούρη του γιὰ γένια δυὸ φυλέρια κρεατένια.
Τὴν αὐγούλα πού λαλεῖ σεῖ φτεράκι, κεφαλή
κικιρίκου κου γειτόνοι, σηκωθῆτε, ξημερώνει.

Ο ΣΚΥΛΟΣ

Μανουλίτσα τὸ σκυλάκι, λὲς δὲν ξέρει νὰ μιᾶ,
μὰ ἐγὼ γιὰ τὴ νιώθω τὴ δικὴ του τὴ λαλιά;
Γάβ γάβ, τὴ δικὴ του τὴ λαλιά.
Σὰν κουνάει τὴν οὐρά του, λέει πάντα εὐχαριστῶ,
σὰν γυρίζει γύρω γύρω, λέει πάω νὰ κοιμηθῶ.
Γάβ γάβ, λέει πάω νὰ κοιμηθῶ.
"Ὅταν ἔρχεται κοντὰ μου καὶ τὸ τόπι μου κρατῶ,
τότε λέει μὲ τὴ ματιά του, ἔλα ἄς παίξωμε μ' αὐτό.
Γάβ γάβ. Ἔλα ἄς παίξωμε μ' αὐτό.

ΤΟ ΚΟΥΝΕΛΑΚΙ

Εἶμαι ἓνα κουνελάκι πού τ' αὐτάκια μου κουνῶ
καὶ σὰς παίζω τὸ κρυφτό. Στὸ λαχανόκηπό σας βαστῶ
λογαριασμό.
"Αχ κουνελάκι, κουνελάκι, ξύλο πού θὰ τὸ φᾶς,
μέσα στὸ ξένο περιβολάκι, τρύπες γιὰ τὴν τρυπᾶς;
Τὶ μοῦ σουφρώνεις τὴ μυτίτσα, τί μοῦ κουνᾶς τ' αὐτιά,
τί μοῦ τὸ κλείνεις τὸ ματάκι; Εἶσαι μιὰ ζωγραφιά! . . .

Ο ΛΑΓΟΣ

Κάτω εἰς τὸν κῆπο εἶναι ἓνας λαγός,
μὲ τὰ δύο σηκομένα ποδαράκια του,
καθαρίζει καὶ παστρεύει τὰ μουστάκια του.
Κυνηγὸς τὸν πλησιάζει, τὸ τουφέκι ἐτοιμάζει.
Μπάμ . . . Χτυπάει ὁ κυνηγός, φεύγει φεύγει ὁ λαγός.

νε και οί γαλότσες, γιατί βουτηχτήκανε ώς τὰ γόνατα στη λάσπη. Φοβήθηκε τὸ ἀρκουδάκι και ἄρχισε νὰ κλαίη.

Ξαφνικά, ἄκουσε μέσα στη βροχή και στὸν ἀέρα μιὰ φωνή:

— Ἀρκουδάκι μου! Ἀρκουδάκι! Ποῦ εἶσαι;

Ἦταν ὁ μπαμπάς του ποῦ ἀνήσυχος ἔφαχνε νὰ τὸ βρῆ. Εἶδε τὸ ἀρκουδάκι του βουτηγμένο στη λάσπη, βρεγμένο, ἐλεεινὸ και τὸ πῆρε στην ἀγκαλιά του νὰ τὸ πᾶη στη φωλιά τους.

— Σ' εὐχαριστῶ, μπαμπά

μου, ποῦ μ' ἔσωσες. Λίγο ἀκόμα και θὰ πνιγόμευνα μέσα στα νερά. Πήγαινε με στη μαμά νὰ μ' ἀλλάξη, σὲ παρακαλῶ.

Ἡ μαμά Ἀρκούδα μάλωσε βέβαια τὸ ἀρκουδάκι της ἀλλὰ λίγο, γιατί τὸ λυπήθηκε στα χάλια ποῦ τὸ εἶδε. Και τὴν ἄλλη μέρα, ποῦ λαμπεὸς ἦλιος, ἀπλωσε τὰ βρεγμένα του ρούχα νὰ στεγνώσουν.

— Ν' ἀκούς πάντα τὴ μαμά σ' ὅ,τι σοῦ λέει, εἶπε στὸ ἀρκουδάκι της.

Και ἀπὸ τότε ἔγινε τὸ πιὸ καλὸ ἀρκουδάκι τοῦ κόσμου.



ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΜΕΤΑΞΕ
«ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΝΑΣ»
ΣΕ ΔΙΣΚΟΥΣ

- 1) Ἡ χαζούλα ἢ κότα — Τραγουδάκια
- 2) Τὸ ἀρκουδάκι στη βροχή — Τραγουδάκια
- 3) Ἡ κοιμισμένη βασιλοπούλα — Τραγουδάκια
- 4) Ὁ Κοντορεβυθούλης — Τραγουδάκια
- 5) Ἡ Κοκκινোসκουφίτσα — Τραγουδάκια
- 6) Τὰ 3 ἀρκουδάκια — Τραγουδάκια
- 7) Ὁ παπουτσωμένος Γάτος — Τραγουδάκια

- 8) Ἡ Σταχτοπούτα — Τραγουδάκια
- 9) Τραγουδάκια γιὰ μικρὰ παιδιὰ
- 10) Τὰ 3 Γουρουνάκια — Τραγουδάκια
- 11) Ὁ Φασουλῆς και τὸ αἶνιγμα — Τραγουδάκια
- 12) Ὁ Φασουλῆς και ἡ μύτη του — Τραγουδάκια
- 13) Ὁ Αὐτοκράτωρ και τὸ ἀηδόνι — Τραγουδάκια
- 14) Ἡ Μαγικὴ σκούπα — Τραγουδάκια

- 15) Ὁ Φρατζολάκης — Τραγουδάκια